



## Hulp uit de hemel

Lezen: Psalm 57

Deze psalm is, zoals bijna alle psalmen, een gebed. David bidt als hij op de vlucht is voor Saul. Hij schuilt in een grot, maar daar vertrouwt hij niet op. Hij neemt met zijn ziel de toevlucht tot God, als een kuiken wil hij schuilen onder de vleugels van zijn 'moeder'. Hij vertrouwt heel zijn leven aan God toe. Hij gelooft immers dat God de machtige is en hulp kan geven vanuit de hemel (vers 4).

Hij heeft dat vertrouwen, terwijl hij wordt omgeven door vijanden die het op hem gemunt hebben (vers 5-7). Dat vertrouwen maakt het mogelijk om een loflied te zingen op God (vers 8-12). En dat loflied zal worden opgepikt in heel de wereld. Gods naam zal wereldwijd worden geprezen. Dat gebeurt als de hulp die wordt ontvangen, gezien wordt als hulp uit de hemel. Dat spreekt niet vanzelf, meestal krijgen mensen de eer.

### Gespreksvragen:

- a. Er zijn talloze noodsituaties in de wereld waarin mensen God om hulp bidden. Waar armoede is, rampen gebeuren, oorlogen plaatsvinden, bidden velen tot God. Christenen verwachten het van de God van de hemel! Is elke hulp die geboden wordt, hulp 'uit de hemel'? Wat is bijzonder aan de hulp van christenen/de diaconie?
- b. Talloze weeshuizen in de wereld dragen de namen van hun 'weldoeners'. Mensen willen wel hulp geven, maar willen daarvoor wel erkend worden. Kan dat ook een valkuil zijn voor de diaconie?
- c. De hulp in Psalm 57 leidt tot lof aan God in de hele wereld. Mensen die hulp krijgen zijn vaak dankbaar, maar niet altijd aan God! Hoe werkt dat bij ons?
- d. Voor welke concrete situatie zouden we nu willen bidden en danken?

