



De arme, de ellendige en die geen helper heeft

Lezen: Psalm 72

Het ontbreken van een goede regering is een groot probleem in veel landen. Corruptie maakt dat een kleine groep wordt bevoordeeld en de rest moet maar zien. Psalm 72 bezingt een koning die zich van een andere kant laat zien. Hij zorgt voor vrede en recht (vers 3 en 4) en de vijanden zullen hem respecteren. Dat respect heeft te maken met de manier waarop hij omgaat met het meest kwetsbare.

In vers 12 wordt dat steeds intenser. De armen zijn mensen met een gering inkomen, mensen die de touwtjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Ellendig zijn de mensen die niet alleen arm zijn maar ook rechteloos, meestal de vreemdelingen die in Israël woonden. En dan de mensen die geen helper hebben. Dat zijn mensen die geen familie meer hebben of zijn uitgestoten uit de gemeenschap. Het zijn mensen die niemand om hulp kunnen vragen, die door niemand worden gemist. Opvallend dat dit ook als onrecht wordt gezien! De koning die Gods wil doet, die zal hen van list en geweld bevrijden.

De wijze waarop wij omgaan met de meest kwetsbare mens is bepalend voor de kwaliteit van onze regering, maar ook voor de kwaliteit van de gemeente!

Gespreksvragen:

- a. Voor de meest kwetsbare mensen is het noodzaak om deel te worden van een gemeenschap. Waarom blijven ze dan toch weg uit de gemeente en zien wij ze ook niet?
- b. Hoe kan de diaconie de gemeente helpen om de kwetsbare (dichtbij en ver weg) te gaan zien? Of is de diaconie er alleen om geld in te zamelen en uit te delen?
- c. 'Eigen schuld als mensen in Afrika arm zijn, moet de overheid maar niet zo corrupt zijn'. Past dit bij psalm 72? Wat zou hierin de roeping van de gemeente van Christus zijn?

