



Rennen zonder te vallen

Lezen: Spreuken 4: 10-22

Het belang van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Wil je vooruit komen in deze wereld dan moet je goed onderwijs krijgen. Je hebt dan kans op een goede baan, bent in staat om je gezin te onderhouden en je kinderen naar school te sturen.

Spreuken spreekt ook over onderwijs. Het gaat dan niet over maatschappelijke kansen, maar om 'wijsheid'. Wijsheid is nodig om in je omgeving staande te blijven, om de rechte weg te kiezen. Wijsheid leert je om goed op weg te gaan, op een onbelemmerde manier omdat je jezelf niet in de weg staat. Wijsheid voorkomt dat je struikelt als je rent.

Dat laatste is een mooi beeld. Hoeveel mensen lopen zichzelf niet voorbij? Denken dat ze heel wat zijn/kunnen omdat ze 'goed opgeleid' zijn? Ze lopen tegen hun grenzen aan, of over die van anderen heen. Ze raken de weg kwijt en zakken weg in het moeras van eigenbelang en onrechtvaardigheid.

Onderwijs doet er toe! Leren wat je nodig hebt om vooruit te komen, maar dan wel met wijsheid.

Gespreksvragen:

- a. Onderwijsprojecten in arme landen krijgen gemakkelijk steun. Iedereen denkt dat goed onderwijs het probleem van de armoede zal oplossen. Klopt dit niet/wel?
- b. Veel goed bedoelde projecten helpen niet, het past niet in de context en leidt niet tot werk. Waarop moet je letten bij een onderwijsproject?
- c. Wat is de roeping van de kerk/de lokale gemeente als het gaat om 'onderwijs'?

